

HVAD DER SKER I SOGNET

- 2/6 Pinedag. Gudstjeneste kl.10.
3/6 2.pinedag. Gudstjeneste kl.14 (ingen altergang).
9/6 Trinitatis søndag. Gudstjeneste kl.10.
NB! Indtil videre holdes der gudstjeneste hver søndag kl.10, forsåvidt ikke andet er bekendtgjort i aviserne.
9/6 Udflugt til Legind bjerge og omegn. Start fra skolen kl.9.00. (KFUM og KFUK)
19/6 Tur ud i det blå. (KFUM og KFUK)
23/6 Midsommerfest (SU)
10/7 (ikke, som tidligere bekendtgjort, 3/7) Gudstjeneste kl.20. Bagefter arrangerer Ungdomsforeningen sammenkomst i præstegården, hvor alle er velkomne.
21/9 Høstfest (SU).

Ungdomsspareforeningen

FOR THISTED OG OPLAND

hjælper altid sparerne på en fordelagtig måde

Læs om de nye låneregler i Ungdomsspareforeningens brochure, der udleveres i

SENNELS SPAREKASSE

SENNELS SOGNEBLAD

Udgivet af Sennels sogns menighedsråd, Sennels pr. Thisted. Postkonto 173.34. I redaktionen: Kirsten Møllergaard, Johan Gerstrøm og Anders J. Hindsholm (ansv.) - Tryk: Thisted Amts Tidende

HVORFOR BLEV DET PINSE ?

Hvorfor blev det pinse? Hvad skulde Guds And på jord? Hvad skulde han udføre, som ikke allerede var udført, eller hvad skulde han give os, som ikke allerede var givet os? Jesus sagde det sådan: "Han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer." Altså, hvis Ånden ikke var kommet, vilde Herrens navn forlængst være glemt på jord, og hvert spor af hans gerning ud-slettet. - Sådan er menneskene. Sådan er vi. Så selvoptagne er vi, så ulydige, ude af stand til at høre Herrens ord. Og hører vi, så hører vi dog ikke sådan, at vi tror. Og tror vi, så tror vi dog ikke sådan, at vi lyder. Fanget ind under synden og trælbundene af den var vi uden håb.

Guds Ånds komme pinedag betyder nyt håb: Gud selv vil tage det i sin hånd og udføre det, som for os var umuligt. Ved Åndens vir-

nr. 9

pinse

1963

ken skulde Jesu navn leve iblandt os og hans ord høres, høres og tros, tros og lydes, og al Guds gerning til vor frelse skulde fuldføres. Åndens komme er beviset på Herrens sejr, er pantet på vor opstandelse fra de døde, er tegnet på vor børneret hos Gud, ja, er forskud på vor børnerets arv.

Og må vi tilstå, at vi stadig ingen lyst har til at høre Herrens ord, ingen lydighed, ingen villighed, så må Ånden netop være vort håb og vor trøst. Det er Guds Ånd, der taler de ord, som lyder til os ved døbefont og alterbord, og hvor han taler, der skabes, hvad ordet nævner, der skænkes os, hvad det lyder på. Og står vi fattige og ude af stand til at tage imod, og synes vi, at vi går tomhændede bort og ikke fik noget ud af det hverken ved døbefont eller alterbord, så skal vi dog være frimodige og midt i vor fattigdom, med tomme hænder, trøste os ved Ånd. Ja, først da ved vi ret, hvad det vil sige at trøste sig ved Ånd, når vor egen ånd er kraftløs, og det, som blandt mennesker havde navn af ånd og liv og tro, viste sig at være død. Da skal vi trøste os ved Ånd, ved det håb, som er Guds pinsegave til os.

Otto Andersen,
Hov skole

ET SNYDENUMMER

Dette nummer af SENNELS SOGNEBLAD er ikke noget "rigtigt" nummer. Det er for lille, og der er ikke gjort ret meget ud af udseendet. Selvfølgelig kan man altid - som her - udsende en god prædiken uden tilbehør af nogen art, men det var jo meningen, at bladet også skulde bringe andet stof, som det hidtil har gjort.

Men dette nummer skulde være billigt. Kassen er forlængst tom, og der er jo grænser for, hvor stort et underskud man tør lave, når det er helt uvist, om økonomien vil bedre sig.

De læsere, der har betalt for denne årgang af bladet, beder vi om undskyldning for dette "snydenummer". De øvrige læsere beder vi igen overveje, om de ikke skulde have en skærv tilovers. Ellers må bladet snart gå ind.

Er girokortet bortkommet, gør det ikke noget, ethvert af menighedsrådets medlemmer tager gerne mod bidrag, små såvel som store.

Vi håber meget, at vi må få mulighed for at udsende et ordentligt høstnummer - omkring 1. oktober. Eventuelle indlæg bedes indsendt inden 15. september.

Med venlig hilsen og ønske om en glædelig pinse -

Bladudvalget