

Præsentation

Knud Bunde Nielsen

Indbyderne til Grundlovsmødet på Hou Dås har bedt om en præsentation af mig som taler ved grundlovsmødet.

Jeg hedder Knud Bunde Nielsen. Jeg er et blandingsmenneske. Jeg burde være pensionist, men arbejder stadig som præst i Sydthy.

Min barndom var spændt ud mellem en tilværelse ved de store skove ved Frijsenborg og min families hjemstavn på de vindblæste vadehavsøer. Efter skoletiden lod mine forældre ikke min uddannelse begynde med et år på efterskole eller lignende, men som bybud i dameundertøj. Jeg blev uddannet som lærer og virkede blandt det, man dengang kaldte "adfærdsvanskelige børn".

I fritiden arbejdede jeg så efter en operation, der gav mig et "tvivlsomt" udseende - på opfordring af en social bevidst overlæge- med at hjælpe funktionshæmmede og psykisk udviklingshæmmede unge – ud fra egne erfaringer. Siden da har jeg kæmpet mod sorteringssamfundet, der synes at blomstre, nu hvor hver fjerde pige har lavt selvværd. Efter at være blevet teolog fra universitetet, blev jeg sognepræst i Næstved på Sjælland og 2016 gik jeg på pension fra en stilling som sognepræst i Snedsted. Og bor nu i Thisted.

Som blandingsmenneske, i såvel det personlige som i arbejdslivet, har jeg haft min gang i mange miljøer, mødt alskens livssyn og politiske holdninger til grundloven og demokratiet. Og været tvunget til utal af kompromisser.

Vi lever i et formidabelt samfund her i Danmark. Men er der en form for åndelig krise? Og er samfundet

ved at blive splittet op i uforsonligt stridende grupper?

På grundlovsmødet vil jeg tale om "kompromisets skønhed". Kan man indgå kompromis om hvad som helst? Svaret er vel nej. Men er et kompromis "så kunsten at dele en kage, sådan at alle tror de har fået det største stykke", som Winston Churchill sagde engang, med sædvanlig sans for den gode pointe og humoren.

Velkommen til en kompromisløs grundlovsdag for grundloven og demokratiet – og en smule humor.